

Hèhè, eindelijk kan de camper de stalling uit. Het weer en persoonlijke ongemakjes zorgden ervoor dat wij nog niet weg waren geweest. Als voorbereiding van onze "Scandinavië-reis", wilden wij eerst even zien of alles goed ging (met ons en de camper) om niet voor verrassingen te komen staan.

Omdat Tonnie veel gelezen had over de camperplaats in Vessem, zou dat ons doel voor de komende dagen worden.

21 juli 2016

Om 11.20 uur worden wij uitgezwaaid door onze burens, die ook het huis voor ons in de gaten houden en gaan wij richting het zuiden.

Een lekkere rit en op het laatst door mooie dorpjes. TomTom en de lokale borden wijzen ons probleemloos naar een mooie camperplaats bij Eurocamping Vessem.



Met het uitzicht op een groot veld, met diverse speeltoestellen, genieten wij van het prachtige



Uitnodiging tot het gebruik van de faciliteit van de gemeente



~~De afbeelding is niet beschikbaar. Het kan zijn dat de afbeelding niet is gevonden of dat de afbeelding is verwijderd.~~



